

1 ma 2017 Kerstcadeau

Er was eens, heeeeel lang geleden in de winter
 in een winter bos een Winter Koningin
 ze had een heeren mooien winter Koningin
 en glitterjes en an jark met ijspegels
 dingetjes. ze had heel mooien
 (ik moet je een geheim vertellen: het wint
 er bos en de winterkoningin smelten
 als de zon daar komt.) de zon
 kwam nooit in dat gebied (maar goed ook
 maar ze moest wel uitkijken voor het
 winter monster
 en dat monster
 hat wel zin in
 een hapje winter
 Koningin.



de winter koningin wist dat wel
hoor maar soms vergat ze het ^{wel} het
zo als vandaag, ze ging naar
buiten met haar manje om een
paar bessen te plukken ze kwam
bij een open plek waar de meeste
bessen waren in heel het winter
bos, maar het winter monster zat
op een moment te wachten om toe
te slaan



en ondelijk was het moment om
toe te slaan hij sprong op haar af
en ze lag op de grond met het mon-
ster op zich. ze schrok heel erg maar
het monster vond haar zo mooi
dat hij haar niet kon op eeten
de koningin dacht: nu is mijn leven
voorbi!



maar ze merkten dat hij zich

Schaamden zij met onzekere
stemmen bibbenestem. w-wat is is

e-er hij and woorden sorry dat
ik je wou opeten en wil je alse
blijft niet bang zijn voor mij?

ok en ze kwam steeds dichtter
bij en uitindelijk isden ze hem
en ze nodigten hem om bij
haar te wonen en hij zij. ja!!!

en ze leefden noch lang...
The end.

